



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1070

17.09.2023 (134)

Ηγεσία μεταξύ εθνικής κοινότητας και ελιτισμού

από τον Michael Kühnen

Ο ΧΙΤΛΕΡ ΜΑΣ

Η 20ή Απριλίου 1945 ήταν τα τελευταία γενέθλια που έζησε ο Φύρερ. Ήδη το Ράιχ βυθιζόταν σε ερείπια, ο ατσάλινος δακτύλιος των εχθρικών στρατών πλησίαζε μέρα με τη μέρα. Στο καταφύγιο της Καγκελαρίας του Ράιχ, η ζωή του Φύρερ γινόταν όλο και πιο φανταστική, η σωματική του υγεία επιδειωνόταν ραγδαία, η προδοσία και η απελπισία τον περιέβαλλαν, σχεδόν κάθε ελπίδα είχε σβήσει και ο οργανισμός του κράτους και του κόμματος, που κάποτε έμοιαζε τόσο ακλόνητος, έδειχνε σημάδια αποσύνθεσης. Αλλά ακόμα η ατσάλινη και αδάμαστη θέληση, του μοναχικού άνδρα στο καταφύγιο, διατηρούσε ένα υπόλειμμα ζωής και ελπίδας στο ακόμα ακατοίκητο έδαφος του Ράιχ - ακόμα οι στρατιώτες πέθαιναν με το όνομά του στα χείλη τους, ακόμα τα μέλη της νεολαίας που έφεραν το όνομά του πίεζαν στη μάχη, ακόμα ο δυνατός αγώνας συνεχίστηκε. Και έτσι έμελλε να παραμείνει μέχρις ότου η καρδιά της Γερμανίας που χτυπούσε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο σταματήσει και το Ράιχ διαλυθεί.

Αλλά την παραμονή των γενεθλίων αυτού του τελευταίου Φύρερ, όπως κάθε χρόνο μετά την κατάληψη της εξουσίας, ο υπουργός Λαϊκής Διαφώτισης και Προπαγάνδας του Ράιχ, Δρ Γιόζεφ Γκέμπελς, μίλησε στον γερμανικό λαό στο ραδιόφωνο για τον Αδόλφο Χίτλερ. Μίλησε την ώρα που οι βόμβες των καπιταλιστικών πλουτοκρατιών της Δύσης έπεφταν στην πρωτεύουσα του Ράιχ-

μίλησε την ώρα που οι στρατιώτες της κομμουνιστικής Σοβιετικής Ένωσης όρμησαν στο Ανατολικό Μέτωπο που πλησίαζε- μίλησε για την ιδιοφυΐα και τη μοναδική προσωπικότητα του Φύρερ! Και τα εκατομμύρια στα ραδιόφωνα, που άκουγαν και περίμεναν ένα σημάδι ελπίδας, έζησαν πώς ο πιο πιστός των πιστών, που σύντομα θα γινόταν ο τελευταίος καγκελάριος του ετοιμοθάνατου Ράιχ, μιλούσε για την ακλόνητη πίστη του στον Αδόλφο Χίτλερ. Αυτός ο Δρ Γκέμπελς επίσης δεν γνώριζε καμία διέξοδο, αλλά γνώριζε τη δύναμη του μύθου, την επίδρασή του στη συναισθηματική ζωή ενός λαού.

Μόνο η πίστη στον Φύρερ, ο οποίος ίσως και ως ο μόνος που γνώριζε ακόμα έναν τρόπο σωτηρίας, όπως τόσο συχνά πριν σε φαινομενικά απελπιστικές καταστάσεις, κράτησε το Ράιχ ζωντανό. Και όσο η Γερμανία πολεμούσε ακόμα, όσο δεν είχε παραδοθεί ανυπεράσπιστη στην ανώτερη δύναμη, υπήρχε μια τελευταία μικρή ευκαιρία για μια διαπραγμάτευση στην Ανατολή ή τη Δύση που θα μπορούσε να διατηρήσει την ελευθερία. Αλλά ακόμη κι αν όλα είχαν χαθεί, αν δεν υπήρχε διέξοδος, αν η ελευθερία είχε χαθεί, τότε ο μύθος, αυτός ο συγκλονιστικός αγώνας προς την καταστροφή και ο επερχόμενος, αναπόφευκτος θυσιαστικός θάνατος του Φύρερ, μπορούσε και θα γινόταν η αποφασιστική δύναμη της αναγέννησης σε ένα μακρινό μέλλον. Ο Υπουργός Προπαγάνδας του Ράιχ, που γνώριζε την ψυχή του λαού του όσο κανένας άλλος, το ήξερε αυτό- αυτό του έδωσε τη δύναμη και την ηρεμία στην ομιλία του για τα γενέθλιά του. Και έτσι, μπροστά σε έναν νικηφόρο κόσμο εχθρών, έκλεισε με ηρωική προκλητικότητα με τα λόγια: *"Και έτσι ο Φύρερ παραμένει για μας αυτό που πάντα ήταν - ο Χίτλερ μας!"*

Από τότε έχουν περάσει περισσότερα από σαράντα χρόνια. Τα όπλα είναι σιωπηλά. Αλλά ακόμη και αν ο πόλεμος των βομβών και των όπλων διακόπηκε μετά την παράδοση της γερμανικής Βέρμαχτ, ο πόλεμος της εμπρηστικής προπαγάνδας συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και εξακολουθεί να στρέφεται πρωτίστως κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Τίποτα δεν θα μπορούσε να υπογραμμίσει καλύτερα και πιο έντονα τον βαθμό, τη σημασία, την ιδιοφυΐα και τη δύναμη του Φύρερ από αυτή την επί δεκαετίες εκστρατεία μίσους εναντίον ενός νεκρού ανθρώπου- τίποτα δεν θα μπορούσε να αποδείξει καλύτερα την αλήθεια του λόγου του Χες *"Η Γερμανία είναι ο Χίτλερ, όπως ο Χίτλερ είναι η Γερμανία!"* από τους κουβάδες βρωμιάς που χύνονται εναντίον του Φύρερ, γεννημένοι από τον απέραντο φόβο της προπαγάνδας της θηριωδίας, με τη βοήθεια της οποίας η γερμανική υπερηφάνεια πρόκειται να σπάσει για πάντα και να αποτραπεί μια εθνική αναγέννηση.

Αλλά ο μύθος λειτουργεί. Οι σπόροι που έσπειρε ο Δρ Γκέμπελς και το παράδειγμα θυσιαστικού θανάτου που έδωσε ο Φύρερ αποδίδουν καρπούς. Η γερμανική αναγέννηση έχει αρχίσει! Και με το ίδιο πάθος με το οποίο οι εχθροί της Γερμανίας μισούν και φοβούνται τον Φύρερ, εμείς τον λατρεύουμε. Μέσα

στον καταγισμό των ψεμάτων και της αναταραχής, στεκόμαστε όρθιοι και περήφανοι, ομολογώντας το πνεύμα αυτού του ανθρώπου στον οποίο κάποτε ενσαρκώθηκε η αναγέννηση της γερμανικής υπερηφάνειας, του γερμανικού μεγαλείου και της γερμανικής δύναμης. Και εμπνευσμένοι από αυτό το πνεύμα, θα κερδίσουμε την ελευθερία και θα οδηγήσουμε τον αγώνα του Φύρερ σε ένα νικηφόρο τέλος - ακόμα κι αν χρειαστεί αιώνες. Και έτσι, γεμάτοι υπερηφάνεια και ανεπηρέαστοι από κάθε ταραχή και διώξεις, δηλώνουμε κι εμείς: Ο Φύρερ παραμένει για μας αυτό που ήταν πάντα - ο δικός μας ΧΙΤΛΕΡ!

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ

Παρόμοιες προϋποθέσεις και συνθήκες παράγουν παρόμοιες συνέπειες- αλλά αυτές οι προϋποθέσεις και συνθήκες δεν είναι ποτέ πανομοιότυπες, και σίγουρα όχι οι συνέπειές τους - η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται με την ίδια ακριβώς μορφή!

Γι' αυτό δεν επιδιώκουμε να αντιγράψουμε το Τρίτο Ράιχ, ούτε επιτρέπουμε να μας εντυπωσιάσει μια αναφορά στις υποτιθέμενες φρικαλεότητες του παρελθόντος:

Το Τρίτο Ράιχ αποτελεί μέρος της γερμανικής ιστορίας, μιας περιόδου αυτής της ιστορίας που είναι επίσης μια από τις πιο ένδοξες και στην οποία έγινε μια πρώτη εντυπωσιακή προσπάθεια να συνειδητοποιήσουμε την κοσμοθεωρία και τη ζωή μας. Δεν ήταν όμως σε καμία περίπτωση Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ της Νέας Τάξης, αλλά μια χρονικά περιορισμένη εξουσιαστική-πολιτική προσπάθεια που πρέπει να γίνει κατανοητή από τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες της εποχής, την οποία πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες προσπάθειες μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος! Για τρεις λόγους, ο αγώνας μας δεν θα οδηγήσει απλώς σε ένα αποκαταστημένο Τρίτο Ράιχ, αλλά θα εγκαθιδρύσει ένα νέο, ένα Τέταρτο Ράιχ:

Οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες του αγώνα μας έχουν αλλάξει πολύ. Εξάγουμε τις συνέπειές μας από αυτό. Μια ιδέα και ένα κίνημα εξελίσσεται, μαθαίνει από τα λάθη του και διαμορφώνει το μέλλον αντί να προσπαθεί πάντα να αντιγράψει το παρελθόν του.

Ο εθνικοσοσιαλισμός δεν είναι πλέον μόνο ένα γερμανικό εθνικό κίνημα, αλλά ένα παγκόσμιο, φυλετικά συνδεδεμένο επαναστατικό κίνημα.

Αλλά πάνω απ' όλα, ο αγώνας μας σήμερα δεν διεξάγεται πλέον υπό τη σημαία μιας ζωντανής, εξαιρετικής προσωπικότητας, αλλά είναι προσανατολισμένος αποκλειστικά προς την ιδέα και την εξουσιαστική-πολιτική της ενσάρκωση - το κόμμα!

Αυτό το τελευταίο γεγονός καθορίζει επίσης τη στάση μας απέναντι στην αρχή

του ηγέτη: υποστηρίζουμε ότι δεν είναι οι ανώνυμες πλειοψηφίες που πρέπει να αποφασίζουν, αλλά ότι η προσωπική εξουσία και ευθύνη πρέπει να διαμορφώνουν το σύνολο της κοινωνικής ζωής. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι παραδίδουμε την ιδέα και το κίνημα στην αυθαιρεσία και τη ματαιοδοξία ενός ανθρώπου και τις ιδιοτροπίες του, αλλά απλώς χαρακτηρίζει την οργανωτική αρχή του κόμματος, το οποίο δεσμεύεται από την ιδέα και τους ηγέτες του μόνο στο βαθμό που αυτοί με τη σειρά τους υπηρετούν και υλοποιούν την ιδέα. Κανείς δεν μπορεί ή μπορεί να διεκδικήσει για τον εαυτό του αυτό που τόσο φυσικά αναλογούσε στον ηγέτη λόγω της εξαιρετικής προσωπικότητάς του - ότι πρόσωπο και ιδέα ταυτίζονται! Ξεκινώντας από αυτό, υλοποιούμε την αρχή του Φύρερ στην κοινότητά μας.

ΤΟ ΠΑΡΤΥ

Το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα είναι η κοινότητα ζωής και πνεύματος εκείνων των ανθρώπων που είναι πεπεισμένοι για την κοσμοθεωρία μας, που συνειδητοποιούν στον εαυτό τους τις αρχές της εθνικοσοσιαλιστικής στάσης ζωής, που τελικά τις ενστερνίζονται ΚΑΙ είναι έτοιμοι να τις υπακούσουν προκειμένου να καταστήσουν δυνατή την επανάσταση. Με αυτόν τον τρόπο, ένας νέος, εθνικοσοσιαλιστικός τύπος ανθρώπου με τις τρεις διαφορετικές εκφάνσεις του αναδύεται στις τάξεις του κόμματος:

Ο εργαζόμενος που εργάζεται ανιδιοτελώς ψυχικά ή σωματικά για την εθνική κοινότητα στον τόπο του σύμφωνα με τις κλίσεις και τις ικανότητές του,

ο πολιτικός στρατιώτης που - ακολουθώντας μια ηρωική εικόνα του ανθρώπου - αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις και με κίνδυνο και, αν χρειαστεί, με θυσία της ζωής του για την υλοποίηση της Νέας Τάξης και στη συνέχεια την προστατεύει, εξωτερικά και εσωτερικά,

και ο ηγέτης που δίνει εντολή για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί σε αυτό το έργο και σε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος μπορεί επομένως να διεκδικήσει απεριόριστη εξουσία στον τομέα ευθύνης του και στην υπηρεσία της ιδέας, αλλά και να φέρει απεριόριστη προσωπική ευθύνη γι' αυτήν.

Ο εργατισμός, ο στρατιώτης και ο ηγέτης είναι έτσι οι ηθικές αρχές στις οποίες βασίζεται η εθνικοσοσιαλιστική εικόνα του ανθρώπου και οι οποίες πρέπει να αντανakλώνται στη ζωή του κόμματος. Μέσα στο κόμμα, και οι τρεις τύποι ανθρώπων διαμορφώνουν τις οργανωτικές μορφές που αρμόζουν στη φύση τους: οι εργάτες, ως κομματικοί σύντροφοι, αποτελούν τους οπαδούς, οι πολιτικοί στρατιώτες, ως μαχητές των SA, το Sturmabteilung, και οι ηγέτες αποτελούν το σώμα των πολιτικών ηγετών του κόμματος. Αυτές δεν είναι σε καμία περίπτωση ξεχωριστές κάστες- αντίθετα, η μία αναδύεται από την άλλη: όσοι σύντροφοι του

κόμματος δείχνουν την ικανότητα και την κλίση για μια μαχητική στάση ζωής σχηματίζουν την Sturmabteilung, αλλά κανείς δεν μπορεί να ενταχθεί σε αυτήν που δεν αισθάνεται ότι είναι μέλος της μεγάλης κοινότητας των σωματικά ή πνευματικά δημιουργικών και δεν συμπεριφέρεται ανάλογα! Δεν υπάρχει θέση για ξεριζωμένους τυχοδιώκτες και μισθοφόρους. Όσοι όμως πολιτικοί στρατιώτες δείχνουν ικανότητα και κλίση για ηγετικά καθήκοντα γίνονται πολιτικοί ηγέτες, αλλά κανείς δεν μπορεί να γίνει ηγέτης στο κόμμα μας που δεν αποδεικνύει καθημερινά ότι είναι έτοιμος να πολεμήσει για τον σκοπό μας με κίνδυνο και αν χρειαστεί με θυσία της ζωής του! Πάνω απ' όλα υπάρχει ο νόμος που υποχρεώνει όλους: **το κοινό καλό προηγείται του ατομικού συμφέροντος!**

Γι' αυτό όλοι μας - είτε πρόκειται για κομματικούς συντρόφους, είτε για αγωνιστές της SA, είτε για πολιτικούς ηγέτες - είμαστε πρώτα απ' όλα Volksgenossen και σύντροφοι! Έτσι, μαζί σχηματίζουμε τον οργανισμό του εθνικοσοσιαλιστικού μας κόμματος. Αυτό το κόμμα στο σύνολό του ενσαρκώνει την οργανωμένη θέληση για ζωή και συνεπώς την πολιτική πρωτοποριακή οργάνωση του έθνους. Αυτό σημαίνει ότι αγωνίζεται για να ανοίξει το δρόμο για την υλοποίηση της Νέας Τάξης, στην οποία θα ακολουθήσει ολόκληρη η εθνική κοινότητα. Το κάνει αυτό εκπαιδεύοντας ακούραστα τους συντρόφους του λαού για να γίνουν κοινότητα και νικώντας τους αντιπάλους με μαχητική δράση, αναλαμβάνοντας έτσι τον πνευματικό και πολιτικό ηγετικό ρόλο και υλοποιώντας στη συνέχεια το πρόγραμμά της. Αυτό γίνεται με τη χάραξη μιας γενικής πολιτικής γραμμής, η οποία ομαδοποιεί τις ποικίλες δραστηριότητες των οργανωμένων εθνικοσοσιαλιστών και κατευθύνει την καθεμιά από αυτές σε έναν στόχο, ώστε να συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους και να μπορέσουν να επιτύχουν τον ένα στόχο του σταδίου μετά τον άλλο. ΟΛΑ τα μέλη του κόμματος δεσμεύονται από αυτή την κομματική γραμμή- χωρίς μια τέτοια γραμμή, που ακολουθείται με πειθαρχημένο τρόπο, η δύναμη του κόμματος θα ξεφούσκωνε άσκοπα, θα κατακερμάτιζε και το ίδιο θα γινόταν μια αδέσμευτη λέσχη συζητήσεων. Δεδομένου ότι μια γενική γραμμή πολιτικού αγώνα που καθορίζεται από το κόμμα είναι ζωτικής σημασίας για τη νίκη, κανένας σύντροφος του κόμματος με διαφορετική γνώμη δεν μπορεί να είναι σωστός με το κόμμα: **Το κόμμα έχει πάντα δίκιο!**

Έχει δίκιο σε ό,τι αφορά τον απλό κομματικό σύντροφο, σε ό,τι αφορά τον πολιτικό στρατιώτη της ΑΕ, αλλά έχει δίκιο και σε ό,τι αφορά κάθε πολιτικό ηγέτη, μέχρι και τον αρχηγό του κόμματος! Όλοι μας είμαστε μόνο μέλη και εργαλεία του κόμματος στο δρόμο του για την υλοποίηση της Νέας Τάξης. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να είμαστε νικητές. Δεν υπάρχει θέση για "ηγέτες" που θέλουν να τοποθετηθούν δίπλα ή και πάνω από το κόμμα:

Η αρχή του ηγέτη είναι μια οργανωτική αρχή του κόμματος, σχετίζεται με το κόμμα και πρέπει να θεωρείται μόνο ως βοήθημα στον αγώνα του. Δεν είναι το

κόμμα το εργαλείο του ηγέτη, αλλά ο ηγέτης, όπως και κάθε άλλος σύντροφος του κόμματος, είναι το εργαλείο του κόμματος μέχρι το τελευταίο να εκπληρώσει το καθήκον του!

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ LEADER

Η σωστή επιλογή των ηγετών αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της αρχής του ηγέτη. Πρέπει να διασφαλιστεί εξ αρχής ότι μόνο εκείνοι οι άνδρες μπορούν να γίνουν πολιτικοί ηγέτες που ενσωματώνονται στο κόμμα και υποτάσσονται στο κόμμα- αλλά πρέπει επίσης να διασφαλιστεί εξ αρχής ότι πρόκειται για πραγματικούς ηγέτες με χαρακτήρα και επιτεύγματα που μπορούν να εφαρμόσουν δημιουργικά και με επιτυχία τη γραμμή του κόμματος στον τομέα ευθύνης τους.

Σε μια εποχή αγώνα, αυτή η αναγκαία επιλογή ηγετών δεν γίνεται μέσω θεωρητικής κατάρτισης και μαθημάτων, αλλά απευθείας στον πολιτικό αγώνα από τα κάτω προς τα πάνω. Η ηγεσία του κόμματος δεν τοποθετεί αυθαίρετα κανέναν σύντροφο του κόμματος σε θέσεις πολιτικής ηγεσίας, αλλά όποιος αισθάνεται κατάλληλος για ένα ηγετικό καθήκον σε έναν συγκεκριμένο τομέα ΚΑΙ δείχνει την ετοιμότητα για πειθαρχημένη ενσωμάτωση στον αγώνα του κόμματος, του δίνεται η ευκαιρία να αποδείξει την αξία του. Και εφόσον δεν παραβιάζει το καθήκον της υπακοής, η απόδοση και η επιτυχία και μόνο καθορίζουν πόσο καιρό θα παραμείνει πολιτικός ηγέτης και πόσο μακριά θα επεκταθεί η εξουσία του!

Όποιος μπορεί να συγκεντρώσει δέκα άνδρες γύρω του θα επιβεβαιωθεί ως αρχηγός τους, όποιος μπορεί να ηγηθεί χιλίων ανδρών θα το κάνει, όποιος μπορεί να κατακτήσει ένα χωριό ή μια πόλη για εμάς θα του δοθεί η ευκαιρία να το κάνει, και όποιος πετύχει το ίδιο με έναν Γκάου θα παραμείνει επίσης αρχηγός του. Αυτή η αρχή ισχύει σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα καθήκοντα και τις υποδιαιρέσεις και μέχρι τον αρχηγό του κόμματος!

Με αυτόν τον τρόπο, το κίνημά μας δίνει σε κάθε σύντροφο την ελευθερία να αναπτυχθεί, να συνεισφέρει πλήρως στο κόμμα με όλες τις ικανότητές του και λαμβάνει όλη την υποστήριξη που μπορεί να του δώσει το κόμμα. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσουμε πραγματικούς ηγέτες με τους οποίους μπορούμε να κατακτήσουμε τη Γερμανία. Μέρος της διαδικασίας επιλογής είναι ότι οι πολιτικοί μας ηγέτες αποδεικνύονται σε διώξεις: Ένας ηρωικός τύπος ηγέτη μεγαλώνει μαζί μας- ένας άνδρας που έχει εξουσία, αναλαμβάνει την ευθύνη και φέρει τις συνέπειες, που οδηγεί τους άνδρες του με το παράδειγμα και που δεν τους στέλνει στη φωτιά από πίσω. Ο φιλόδοξος δειλός, ο δολοπλόκος, ο άψυχος apparatchik δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει έρεισμα μαζί μας, επειδή δεν μπορεί να

εκπληρώσει τη βασική προϋπόθεση για ένα ηγετικό καθήκον στις τάξεις μας:

Να κατακτήσει κανείς τον τομέα ευθύνης του και να κερδίσει και να διατηρήσει οπαδούς γι' αυτόν. Μόνο οι πραγματικά καλύτεροι μπορούν να γίνουν και να παραμείνουν πολιτικοί ηγέτες στη χώρα μας, γι' αυτό και το κόμμα τους δίνει όλη την εξουσία με τη βοήθεια της αρχής του ηγέτη.



NS KAMPFRUF
KAMPFSCHEFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN
ARBEITSPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION
Number 128 Copyright © 1979 26 April 2017 228

Der Kampf geht weiter !

Seitung Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung wieder da, sie ist in der hochentwickelten Welt zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

„Militarität und Massenarbeit, Vorkriegs- und Vorkriegslehre haben nicht ausgereicht, die Krise der gesamten Welt werden heißt gebildet Führer Adolf Hitler zu entwickeln.“

Alle Nationalsozialisten sind wieder erweichte Völker und Kampfbereitschaft, sodass Schicksal an Schicksal an Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völker. Die Bewegung ist zwar wieder geworden, aber die Größe des Nationalsozialismus ist heute nicht nur primär die in der Vergangenheit.

Die unerbittliche Gegner ist aber nicht, die Villenwelt - gegen alle weißen Völker (V-) in Europa, keine Mittel und Eisenbahn, Überwindung und Kampfbereitschaft.

„Ich „legal“ oder „illegal“, als in Wahlkampf oder im Brautwahlkampf, als ein Propagandakampfer, bewaffnet oder auf einem Schiffsfeld, andere Art, jeder Nationalsozialist ist sein Führer!“

Hilf Hitler!
Gottwald Lank



TROTZ VERBOT NICHT TOT!



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων
www.nsdapao.org
#1005 19.06.2022 (133)
NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Εμπρόσθια αναφορά
Συνέντευξη με τη Molly
Τρίτο μέρος

NSK: Τα τρέχοντα έργα σας είναι προφανώς φιλοσοφικά και σχετίζονται με την τέχνη.

Περισσότερα της απάντησής σας σχετικά με τον αντικείμενο αυτών των θεμάτων στην πολιτική.

Molly: Χίτλερ και ο Σπράτλι της Αντράποπότερας (www.proustingtheancient.com/ truth.htm). Έχει φέρσει στις 21 σελίδες τόμο, και έχει πολλά να πει να είναι. Η μέλη της του Η' Παγκοσμίου Πολέμου είναι ένα απόλυτο νεοκλασικό πληροφόρησης Αναζητάς πληροφόρηση για ένα πρόγραμμα και βίντεο, αλλά δύο πρόγραμμα που πρέπει να τραγουδήσουν Αυστρία, λίγο σαν να είναι αρχαιολόγος που ζητάει το θαμμένο παρόντων Ένα παρόντων που θα προτιμούσαν να μην έρθει στο φως.



the **NEW ORDER**
Number 174 (202) Founded 1979 April 26, 2017 228

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware consciences and social kinmen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture dilution, and neo-classicism.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind every National Socialist must do his duty!

Hilf Hitler!
Gottwald Lank



TROTZ VERBOT NICHT TOT!

Το NSDAP/AO είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο Προμηθευτής εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας!

Έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες βιβλία σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!